



De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. André Nieuwenhave, Slootsdijk 27 en naar de heren Groote Haar, Kaapdijk 1.



Orde van dienst 26 april 2026
Voorganger: ds. Anneke de Hoop
Zondag Jubilate
Met medewerking van de Cantorij onder leiding van Dirk Zwart

Orgelspel. Welkom. Moment van stilte
Introïtus: lied 324 - Cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 3

Bemoediging en drempelgebed

- v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die ons verbindt met elkaar en de hele schepping
**A: DIE ONS VERLANGEN ADEM GEEFT
EN ONS VERTROUWEN VOEDT**

Drempelgebed

- v: Eeuwige, onze God, we zijn bij elkaar
op zoek naar stilte, naar leven en liefde
naar onszelf, naar U
**A: LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN
WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT.**

Zingen: De vreugde voert ons naar het huis, lied 280

Kyriegebed

Glorialied: Aan U, Vader alle glorie t. John Goss, bew. Sytze de Vries

1 Aan U, Vader, alle glorie, om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie, zon die ons in levenhoudt.

2 Om de Zoon U alle glorie, Woord van eer ons toegezegd.
Vlees geworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd.

3 Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft.



Inleiding op de dienst
Groet
Gebed

Gezongen lezing: Psalm 72a
Lezing uit het Evangelie naar Lucas 19: 1 t/m 10

Zingen: Here Jezus, heel mijn leven, t. A.F. Troost, mel. D. Zwart

1 Here Jezus, heel mijn leven is voor U een open boek,
heel mijn leven staat beschreven: elke zegen, elke vloek,
alle daden, goede, kwade, geen gedachte zelfs raakt zoek.

2 Aan uw liefde zijn geen grenzen, Gij staat stil, Gij gaat niet heen;
anders dan bij vele mensen is uw hart geen harde steen:
ieder fluistert, niemand luistert, Gij verstaat mij, Gij alleen.

3 Gij zoekt op wat ging verloren, Gij gaat niet aan mij voorbij,
maar Gij roept mij: Kom naar voren, schuil niet langer weg voor Mij;
Ik kom heden – uw verleden doet geen deuren dicht voor Mij!

4 Heer, Gij hebt mijn hart gelezen, vol van schulden, groot en klein –
maar nu Gij mijn gast wilt wezen stroomt mijn ziel vol zonschijn:
heel mijn leven zal ik geven nu Gij bij mij thuis wilt zijn!

Meditatie

Zingen: Alles waar ik op mag hopen t. Robert Bridges, hertaling Sytze de Vries,
mel. Herbert Howells

1 Alles waar ik op mag hopen is gegrond in God alleen.
Wat ook wisselt, Hij geleidt mij blijvend door de dalen heen.
Hoor, met klem roept zijn stem! Heel mijn hart geef ik aan Hem.

2 Grote forten, hoge torens, waar het mensdom op vertrouwt, -
het is alles stof, zal blijken voor wie daar alleen op bouwt.
Maar Gods macht blijft van kracht, is mijn sterkte en mijn wacht.

3 Zonder einde is Gods goedheid, die Hij schenkt te allen tijd.
Uit zijn hand leeft al wat ademt, steeds is hij tot hulp bereid.
Wie verstaat hoe zijn raad ons in liefde leven laat?

4 God is onze bron en schenker, liefde stroomt in overvloed.
Zijn verlangen schenkt ons vreugde, op zijn wegen is het goed.
Houd dan stand aan zijn hand; Hij heeft ons zijn hart verpand.

5 Zullen wij Hem dan niet loven, elk die hier op aarde woont?
Maar het allerhoogste loflied geldt zijn gave van de Zoon,
die ons roept om voorgoed Hem te volgen op de voet.

Dank- en voorbede



Collecte

Slotlied: Reiszegen t. Sytze de Vries, m. Daniël Rouwkema - *Cantorij: coupletten, allen: refrein*

*1 Dat jouw weg zich voor je voeten opent,
jij mag gaan op vleugels van de wind,
bij de stralen van de zon mag lopen
en de warmte van haar stralen ondervindt.*

Refrein: Ga met God, zoek overal zijn zegen,
dat zijn liefde steeds jouw weg omspant.
Hij zal met je meegaan op je wegen.
Weet je veilig in de holte van zijn hand

*2 Als het koud is, wees dan hartverwarmend,
blijf niet eenzaam in de duisternis.
Laat je door de liefde steeds omarmen,
zoek naar sterren als de nacht te donker is.* Refrein

*3. Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen,
tijd voor afscheid of een nieuw begin,
of het blad valt, of de bomen groenen,
tijd voor blijven hopen tegen alles in.* Refrein

Zegen en gezongen amen