



Er zijn geen bloemen.



Orde van dienst 3 april 2026, Goede Vrijdag
Voorganger: ds. Anneke de Hoop

Voor de dienst zijn we in stilte bij elkaar

=====

Meditatief orgelspel

Stilte

Gedicht

Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten, lied 562:1

Psalmgebed bij psalm 22 – t. Sytze de Vries

Inleiding bij de lezingen

Zingen: O liefde die verborgen zijt, lied 561: 1, 4 en 5

Lezing: Lucas 22: 39-46 NAAR DE OLIJFBERG.

Meditatieve tekst

Zingen: Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend, wakend en biddend (3x)

Lezing: Lucas 22: 47-54 GEVANGEN GENOMEN

Meditatieve tekst

Zingen: Gedenken wij, t. J. van Opbergen, mel. 576b

*1 Gedenken wij de strijders, nu hier, dan daar, altijd,
verlossers en bevrijders uit mensonwaardigheid,
die steeds opnieuw verraden, verbannen, weggehoond,
de wereld willen dragen en dienen ongekroond.*

*2 Gedenken wij met name de mens uit Nazareth,
die om zijn stellingname terzijde werd gezet
en door een vriend verraden, daar Hij te ver wou gaan,
de minsten tot genade, de armsten op doen staan.*



Lezing: Lucas 22: 54 – 62 VERLOOCHEND

Meditatieve tekst

Zingen: Lied van Petrus, t. Sytze de Vries, mel. Lied 536

*1 Hoe vaak heb ik Hem vurig trouw beloofd
zonder de diepte van die daad te weten?
Hoe snel deed ik of ik Hem was vergeten
en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd.*

*2 Hij sprak van liefde – maar tot welke prijs?
Hij bood de vrijheid – maar ik bleef gevangen.
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen.
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs.*

*3 Die tot zijn vrienden ons verkozen had
En ons liet delen in zijn groot vertrouwen,
Die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen –
Was ik de vriend die dat nooit meer vergat?*

*4 kan ik de naam, die mij is toevertrouwd,
Ooit nog met opgeheven hoofde dragen?
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen
Hoe ik met heel mijn leven van hem houd.*

Lezing: Lucas 22: 66-71 JEZUS VOOR DE HOGE RAAD

Meditatieve tekst

Zingen: Jezus om uw lijden groot, lied 558 : 1, 6 en 7

Lezing: Lucas 23:1-25 VEROORDEELD

Meditatieve tekst

Zingen: Lied van deze wereld omgekeerd, lied 1001

Lezing: Lucas 23: 26 – 32 DE WEG NAAR GOLGOTHA.

Meditatieve tekst

Zingen: Jezus om uw lijden groot, lied 558: 8 en 9

Lezing: Lucas 23: 33 - 43 DE KRUISIGING

Meditatieve tekst

Zingen: : O wereld, zie uw leven, lied 577: 1 en 2

Lezing: Lucas 23: 44-46 JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

STILTE

De Paaskaars wordt uit ons midden weggezet

STILTE



Zingen: Nu valt de nacht, lied 590: 1, 2 en 3

Voorbeden en **gezongen acclamatie: Ontferm U God, lied 367c**

OVERGANG NAAR DE STILLE ZATERDAG

Lezing: Lucas 23: 47 - 53 JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

Zingen: Laten wij dan nu begraven, uit de Graankorrel, M. de Bruijne en P. Rippen

*Laten wij dan nu begraven wie zijn taak hier heeft gedaan,
Toevertrouwen aan de aarde, met zijn woorden verdergaan. Stof uit stof en as uit as.*

*Laten wij dan nu de tranen van verdriet en van gemis,
laten vallen op de aarde die ons wieg en woning is, stof uit stof en as uit as.*

*Laten wij dan nu verzorgen wat er bleef van deze mens,
wetend dat zijn geest geborgen bij de bron van alles is. Stof uit stof en as uit as.*

STILTE