



De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam. Van Rheenen, Haarskamp 47 en naar mw. Bernarda Meulenveld, Wildenborchseweg 17



Orde van dienst 29 maart 2026
Voorganger: ds. Anneke de Hoop
6^e zondag in de veertigdagentijd, Paaszondag

DIENST VAN VOORBEREIDING

Woord van welkom

Moment van stilte

Zingen: Hef op uw hoofden, poorten wijd, lied 435: 1 en 2

Bemoediging

v: onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Openingstekst

V: Hosanna de zoon van David

A: GEZEGEND DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER

V: Zie, deze dag scheidt de Eeuwige,
laat ons hem vieren met vreugde

A: O GOD, GEEF GIJ ONS UW HEIL!

Drempelgebed

V: Hier zijn wij God bij elkaar
om uit te spreken en uit te zingen
dat wij geloven dat hoop het wint van wanhoop

**A: EN OM ONS AAN TE LATEN SPREKEN OP GOEDHEID EN
GERECHTIGHEID**

V: Ga dan met ons op onze weg, God
en wees voor ons een bodem onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd, een steun in onze rug, een gids voor
ons uit

**A GEEF ONS EEN WOORD VANDAAG, EEN VERHAAL VOOR
ONDERWEG, EEN TEKEN VAN UW LIEFDE. AMEN**

Zingen: Hef op uw hoofden, poorten wijd, lied 435: 4

Inleiding op het thema

Kyriegebed



Zingen: Met de boom des levens, lied 547 vers 2 en 5

DE HEILIGE SCHRIFT

Groet

v: De Eeuwige zij met u

a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.

Lezing: Matteüs 21: 1 t/m 9

Zingen: Jezus, om uw lijden groot (Lied 558: 1, 2)

Lezing: Matteüs 16: 24 en 27: 27-32

Zingen: Stem als een zee van mensen (Lied 828)

Meditatie

**Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn, t: Ria Borkent,
mel. lied 221**

1 Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

2 Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

3 Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden en **acclamatie kyrie uit lied 574**

Inzameling van de gaven

Inleiding op de Stille Week

Slotlied: Alles wat over ons geschreven is (Lied 556)

Zegen