



### Kerkdienst van 24 november 2024

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mw. Hentje Enzerink, Zelhemseweg 17 en naar mw. Hermien Bruil, Kaapdijk 6.



### Orde van dienst zondag 24 november 2024, Eeuwigheidszondag Voorganger: ds. Anneke de Hoop.

Cantorij: 'De gestorvene', tekst: Ida Gerhardt, muziek: Antoine Oomen  
Welkom en mededelingen

Moment van stilte

**Morgenlied: De dag gaat open, lied 217 (vers 1 en 2)**

**BEMOEDIGING**

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

**A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

v: die ons bij name kent

**A: EN ONZE HARTEN DOORGRONDT**

v: die trouw is tot in eeuwigheid

**A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGON**

**DREMPELGEBED**

v: Hier verzameld in een kring van mensen

in een kerk waar Uw Naam al eeuwen klinkt

en waar de muren onze gebeden dragen, bidden wij:

**A: OMRING ONS MET UW LICHT**

v: Koester de namen die wij gedenken

**A: DAT WIJ ONZE GELIEFDEN GEBORGEN WETEN IN UW  
LICHT. AMEN**

**Zingen: De dag gaat open, lied 217 (vervolg, vs 3 en 5)**

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

**Gloria: Heel de schepping, prijs de Heer, lied 154b: 1, 4, 8 t/m 10**

Groet

v: De Eeuwige zij met u

**a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE**



Gebed bij de opening van het woord

Lezing(en): Psalm 63

Cantorij: 'Naar jou sta ik op in de morgen' Psalm 63 vrij

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

Lezing: Fragmenten uit Job

**Zingen: psalm 139: 8**

Meditatie

Zingen: Heer, raak mij aan met uw adem, lied 695

### DIENST VAN DE GEDACHTENIS

WIJ GEDENKEN...

v: Levende God, die ons gedenkt en ook onze geliefden,  
met wie wij ons leven deelden

en met wie wij ons blijvend verbonden weten, U roepen wij aan:

**G: HOOR ONS GEBED**

v: .....

Vanuit ons gemis roepen wij om Uw nabijheid

laat U vinden als wij U zoeken

**G: DIE ONS GEDENKT EN VAN GEEN MENSENKIND DE NAAM  
VERGEET:**

**HECHT DAN UW HART AAN WIE WIJ U HIER NOEMEN.**

**HOOR ONS GEBED EN WEES ONS NABIJ. AMEN**

We willen in liefde en eerbied gedenken hen die gestorven zijn en noemen hun namen en voor elk van hen ontsteken we een kaars aan de Paaskaars omdat we er op mogen vertrouwen dat zij in Gods licht zijn.

Hierbij klinken de volgende liederen:

**Zingen: Bewaar in uw liefde (ZZZ 26), 1e x cantorij, 2e x allen**

**Zingen: Wij noemen U de namen, ZZZ 79**

1 Wij noemen U de namen van hen met wie wij samen  
het leven mochten gaan. Nu zij ons zijn ontvallen,  
Lijkt leven te versmallen tot koud en eenzaam voortbestaan.

2 O Eeuwige, laat merken - wat liefde kan bewerken  
hier in vertrouwde kring. - Laat niet ons hart verkillen,  
maar ons verdriet verstillen - tot dierbare herinnering.  
Wij noemen de namen en ontsteken het licht:

**Cantorij: Stem die de stenen breekt, lied 918 – vers 4 allen**

**Zingen: Doe mij binnengaan, lied 950**

Cantorij: In Paradisum, Gabriël Fauré (uit: Requiem)

In een moment van stilte ontsteken wij nog drie kaarsen



Zingen: Van U is de toekomst (cantorij en allen)

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: D. Zwart

Van U is de toekomst, kome wat komt.

Licht dat niet dooft, liefde die blijft, liefde die blijft.

We nodigen een ieder uit om naar voren te komen en zelf een kaarsje aan te steken

### DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven

**Slotlied: God zal met je meegaan, (1e x cantorij, 2e x allen)**

Tekst: Sytze de Vries, muziek: Dirk Zwart

God zal met je meegaan als licht in je ogen en lamp voor je voet,

Als hand op je hoofd en arm om je schouder,

Als baken bij ontij en verte die wenkt,

Als groet op je lippen en hoop in je hart,

Als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Zegen