



Kerkdienst van 30 juni 2024

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam. Bluemers, Sophialaan 44 en naar de fam. Dik en Tini Bos, 't Rikkelder.



Orde van dienst

Voorganger: ds. Anneke de Hoop

Woord van welkom

Moment van stilte

Gesproken tekst - Sytze de Vries (p. 535 Liedboek)

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen, -
wek Gij God zo ook mij!

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, -
laat mij uw trouw ook nu weer dagen!

Schep doorgang aan wat zorgen baart, wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeven hoofd tot U,
mijn Zon, mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries

Zingen: Licht dat ons aanstoot, lied 601: 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp in de naam van de Eeuwige

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

v: Hoor ons aan, eeuwige God,

G: HOOR NAAR ONS BIDDEN.

v: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,

G: BLIJF ONS NIET VERBORGEN.

v: Wij herkenden U niet, wij zochten ons zelf.

G: GIJ, HEER, VERGEEF ONS.

v: Doe ons herleven en maak ons nieuw.

G: GEEF ONS UW GENADE.

v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.

G: ZEGEN ONS MET VREDE. AMEN.



Zingen: Lied naar Psalm 121, bewerking tekst Kees Mijderwijk

Mijn ogen zijn omhoog gericht;
ik zie de bergen staan:
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van de Heer die 't licht,
de hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde.

Hij is, al heb je groot verdriet,
de wachter die jouw voet
voor wankelen behoedt.
Hij, Israels Wachter, sluimert niet,
maar blijft over je waken;
geen kwaad zal jou geraken.

Zij is nooit ver bij jou vandaan,
opdat Zij in gevaar
jouw ziel voor ramp bewaar'.
Zij zal jouw komen en jouw gaan,
ja, heel jouw wedervaren
nu en voorgoed bewaren.

Kyriegebed uitlopend op het zingen van 'Blijf mij nabij', **lied 247: 1 en 3**

Gloriawoorden en zingen: 'Groot is uw trouw o Heer', **lied 885**

Rondom het thema van deze zondag

Zingen: Met nieuwe woorden, lied 102 ZZZZ vers 2 en 3

Gebed

Zingen: Lied rond de Schriften, Lied 326: 1, 2, 3 en 6

Evangelielezing naar Marcus 5:21-34

Zingen: De Heer heeft mij gezien en onverwacht (lied 487, liedboek 1973)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Meditatie

Zingen: De steppe zal bloeien, lied 608 vers 1

Afscheid ambtsdragers

- Gerrie te winkel

Zingen: Wat de toekomst brengen mogen, lied 913: 1 en 4



- Joke van der Linden

Zingen: Ik danste die morgen, lied 839: 1 en 4

Gebeden

Zingen: Geef vrede door, lied 1014: 1, 2 en 5

Inzameling van de gaven

Intussen luisteren we naar muziek 'A Celtic Prayer' - Karl Jenkins

Slotlied: Ga met God, lied 416: 1 en 4

Zending en zegen

Zingen: 'Wees gezegend', lied 814