



## Kerkdienst van 10 maart 2024

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. J.H. Hendriksen, Garvelinkplein 6 en naar dhr. Joop v.d.Linden, Beukenoot 29



## Orde van dienst

Voorganger: ds. Anneke de Hoop  
liturgie Zondag 10 maart laetare

### VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen.

Stilte

Zingen: Psalm 122: 1

Intochtstekst: een gedicht van Karel Eykman naar psalm 122.

(Uit: 'Een knipoog van U zou al helpen' )

Eindelijk

Nu zijn we er dan

hier staan we dan

in de poort van waar we willen zijn.

Dit was dus ons doel

hier is nu de plek

waar ik terechtkom, waar ik thuis ben.

Deze stad steekt zo goed in elkaar

elke steen sluit naadloos aan op de andere.

Het voegwerk is vakwerk van vaklui.

Huizen maken ruimte voor pleinen.

Alles past samen in deze ene stad.

En de mensen horen hier bij elkaar

er wordt voluit gezongen in de straten

in vriendschap, vrolijkheid en vreugde.

Hier kom je tot rust, hier kom je tot je recht.

God zelf zou hier kunnen wonen.

Wens deze stad vrede toe

Die is er zo goed aan besteed

Jeruzalem.

Zingen: Psalm 122 vers 3 Bid heil toe aan dit Vredesoord

Bemoediging

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT



### Drempelgebed

- v: Warme, gastvrije God, U, die ons hebt gevormd  
en ons roept bij onze naam,  
vervul ons met verwondering
- G: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
- v: Lichtende, wenkende God,  
U roept ons en U zegent ons,  
vervul ons met verlangen
- G: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
- v: Sterke, trouwe God, U troost ons en bevraagt ons,  
vervul ons met moed
- G: EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE. AMEN

Zingen: Rond het licht dat leven doet (lied 287:1)

Kyrie en zingen: Zoekend naar licht (lied 1005: 1 en 2)

Inleiding op de zondag

Zingen: Lied van de stad: leven is liefde doen gaan in het oude spoor, liedboek 1973, lied 490

Hier is een stad gebouwd  
overal om ons heen,  
huizen en bomen en  
mensen van licht en steen.

Huizen van vrede voor  
mensen van vlees en bloed.  
Veilig onveilig, zo  
leven zij bitterzoet.

Woorden gaan over en  
weer, waar de mensen zijn.  
Woorden zijn lief en leed,  
rouw en geboortepijn.

Is er een stad zonder  
dood zonder duisternis,  
komt er een stad waar de  
zon niet meer nodig is?

Lezing: Jeremia 29:1-14

Zingen: Als alle mensen vogels dromen (lied 1013)

Meditatie

Zingen: Wij moeten Gode zingen (lied 713: 1 en 3)

Presentatie nieuwe penningmeester en belofte van geheimhouding

Zingen: Hij die gesproken heeft (lied 362: 2)

Dank- en voorbeden en acclamatie 368<sup>e</sup> God in de hemelen

Collecte

Slotlied: 1014 Geef vrede door

Zegen