



Kerkdienst van 18 februari 2024

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam. Mik, van Tuyll van Serooskerkenweg 19 en naar mw. Ria Groot Wassink, Wildenborchseweg 54



Orde van dienst

Voorganger: ds. Anneke de Hoop

Welkom en mededelingen. Moment van stilte

Zingen: Lied 91a

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT WAARMEE ZIJN HAND BEGON

V: Die ons voorgaat in de woestijn

A: ONS VOEDT EN TE DRINKEN GEEFT

Drempelgebed

V: U bidden wij en zingen:

Cantorij: Beproof ons niet t. Andries Govaart, m. Dirk Zwart

Beproof ons niet boven onze macht,

geef geestkracht, uitzicht, adem;

keer ons af van winstbejag

en breek in ons de hoogmoed.

Dan dragen wij vruchten van omkeer,

dan keren wij weer naar huis,

waar gij ons staat te wachten,

genade voor recht, alles in allen.

Kyriegebed

Gezongen gebed bij de opening van het woord: lied 317

Lezing: Jeremia 1:4-19

Cantorij: 'Die om mij smeekt' VLB 218

t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd zolang ik kon. (2x)

Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst niet scheurde, maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde dat ik wilde.

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd zolang ik kon. (2x)



Ooit door geruchten over U geknecht.

Nu zonder angsten eindelijk verwacht ik U.

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd zolang ik kon.

Lezing: Marcus 1:12-15

Zingen: Gedreven de woestijn in m. Andries Govaart, m. Dirk Zwart

Cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 3

1. Ge - dre - ven de woes - tijt in,
een zwa - re stil - te, woord noch stem.
Een doop - sel zon - der wa - ter,
geen scha - duw - brem.
Geen tocht - ge - noot -- lief li - chaam --,
geen vuur - gloed en geen maan.
On - ont - koom - baar de stil - te,
daags hit - te, 's nachts de kil - te.
Zelfs geen e - cho van de Naam.

2 De eenvoud of de almacht,
een braambos of een eigen haard,
aan wie mijn hart verpanden,
wie is het waard?
Ik wil geen duivel dienen,
zie af van godenfaam.
In de stilte herboren
weet ik me uitverkoren
en zing groot uw Naam.



3 Wie weet waarvan wij leven,
van manna, van genadebrood,
wie Gods woord kan vertrouwen in hongersnood,
die zwerft zonder reserve
die laat de stenen steen.
U riep ons tot leven bent
ons nabij gebleven.
Buiten U is er geen.

Meditatie

Zingen: lied 538

Dank- en voorbeden en gezongen acclamatie lied 329

O Heer God, er - bar-mend, ge - na-dig, lank-moe-dig,
rijk aan lief-de, rijk aan trouw, be-wa-rend lief-de
tot het dui - zend - ste ge - slacht.

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 835

Tekst

Gezongen zegenbede 'God zal met je meegaan'

t. Sytze de Vries, m. Dirk Zwart



1. KOOR. 2. ALLEN

God zal met je mee-gaan als licht in je
o - gen en lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schou-der,
als ba-ken bij on - tij en ver - te die
wenkt, als groet op je lip - pen
en hoop in je hart, als stem die je
uit-daagt en woord dat je voor-gaat.

Zegen