

Wegwijzer

Tweewekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Nummer 11 - 25 februari 2024 - nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl

Kerkdiensten



[Lees hier meer](#)

Zondag 25 februari

10.00 uur – Dorpskerk
Voorganger - ds R. van de Wetering (Veenendaal)
1e collecte: KiA/WereldDiaconaat: Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijk stoken, bijhouden, samenwerken, sparen en investeren.

De 2e collecte is altijd voor onze eigen kerk

Je giften kan je natuurlijk ook overmaken naar NL24 RABO 0309 6260 48 (diaconie) en NL50 RABO 0356 7007 47 (kerkrentmeesters) o.v.v. de datum van de zondag.

Zondag 3 maart

10.00 uur – Dorpskerk
Voorganger: ds. M.T. Hilhorst (Almen)
1e collecte: KiA Voorjaarszending: Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden - Oosten.
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.



[Lees hier meer](#)

liturgisch Bloemschikken

Het thema in de Veertigdagentijd is:
Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde



2e zondag 25 februari.

Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: opnieuw beginnen.

3e zondag 3 maart.

Ogen om te zien, oren om te luisteren ..., maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd. De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Gods ogen zijn open en op jouw gericht, verwachtingsvol zul jij naar mijn woorden luisteren

Veertien kruiswegstaatsies in de Dorpskerk

Tot aan Pasen kan je elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en elke zondagmorgen tijdens het koffiedrinken de kruiswegstaatsies bekijken. De 14 schilderijen gaan nog meer voor je betekenen als je eerst gaat naar <https://www.marijkevandijk.nl/een-diepe-voor-in-de-aarde-2/> en leest wat de kunstenaar Marijke van Dijk daarover schrijft op haar website. Bekijk vooral ook de mooie film met uitleg.

[Lees hier meer](#)



40 dagen kalender



Het blad *Petrus* biedt dit jaar opnieuw een online versie van de veertigdagentijdskalender aan. In de veertigdagentijdskalender is bij elke dag een overdenking beschikbaar, aangevuld met (gespreks)vragen, gebeden en liederen.

De kalender is – naast op papier – ook online te volgen.

[Lees hier meer](#)

Noodhulp Gaza

Een onvoorstelbaar aantal doden. Gewonden die niet kunnen worden verzorgd. En bijna de hele bevolking op de vlucht. De situatie in Gaza is dramatisch. Er is behoefte aan álles. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma in Gaza.

In Gaza-stad steunen we een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen we moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma's. En natuurlijk geven we overal waar dat nodig is onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere eerste levensbehoeften.

De diaconie heeft besloten om € 500.- uit de reserves voor Noodhulp in Gaza te doneren. Onze vraag is eenvoudig, maar tegelijk heel dringend: **Help! U mee het bedrag te verdubbelen?** U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Gaza.

[Lees hier meer](#)

Vredes Sing Inn



[Lees hier meer](#)

Op zondagmiddag **25 februari** van 15.00 tot 16.00 vindt er in de Dorpskerk van Ruurlo weer een *Vredes Sing Inn* plaats.

Tijdens deze *Vredes Sing Inn* worden samen liederen gezongen met als thema de vrede in jezelf te vergroten, zodat uiteindelijk de wereldvrede dichterbij komt.

Vooraankondiging: Sam's kledingactie op zaterdag 6 april

Pastoraal contact

Als je behoefte hebt aan een bezoek van de predikant of een pastoraal ouderling, dan horen zij dat graag. Ook wanneer je iemand kent die aangeeft daar behoefte aan te hebben. Spreek bij geen gehoor s.v.p. je naam en telefoonnummer in op de voicemail als je wilt worden teruggebeld.

Ds. Anneke de Hoop
anneke.dehoop@pknruurlobarchem.nl
06 23 25 97 55
(werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Gerrie van der Horst
gerrie.vanderhorst@pknruurlobarchem.nl
0573 45 23 94

Kopij aanleveren voor twee weken

WegWijzer verschijnt eens in de twee weken. Het volgende nummer komt op vrijdag 8 maart. De redactie ontvangt de kopij voor dat nummer graag uiterlijk op dinsdag 5 maart. Vergeet niet dat je dan kopij moet aanleveren voor twee weken, dus van 10 maart t/m 24 maart. Stuur een foto mee!

volgende nummer
vrijdag 8 maart

tekst aanleveren
uiterlijk op dinsdag 5 maart

geldig van
10 maart t/m 24 maart

Ken je iemand die *Wegwijzer* niet ontvangt maar misschien wel interesse heeft? Bied hem/haar een gratis abonnement aan met de *aanmeldbon!*



Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u greetje.vanzadelhoff@pknruurlobarchem.nl toe aan uw adresboek.

